

JoVo-excursie landgoed de Voorst 14 december 2024

Voor de laatste keer dit jaar gaan we op pad, het is koud maar het zien en horen van onze gevederde vrienden verwarmt ons.

Bij ons vertrek zien we een groep staartmeesjes en meeuwen bij de parkeerplaats en onderweg weer meeuwen en kauwen aan de kant van de weg, daar ligt vast een lekkere prooi.



We zijn op het landgoed en zoeken de ijsvogel maar vinden hem niet, wel iets wat lijkt op zijn holletje! Een blauwe reiger vliegt over, een grote bonte specht tegen een boom geplakt schrikt van ons en verdwijnt in een golvende vlucht verder het bos in. Daar zien we een hoop gefladder heen en weer in de bomen links van ons we kijken goed, zien een koolmees, vinken maar wat zit er nog meer tussen? Gelukkig heeft een van ons een vogelgids bij zich het zou een roodborsttapuit kunnen zijn..... maar toch de nodige twijfel, later thuis kijk ik nog eens mijn vogelboeken na en kom uit bij matkopmezen, dat past beter bij het gedrag en het gebied.

We horen nog meer, een boomklever maar waar zit hij, we turen de boomtoppen af en ontdekken hem. Door de kale takken is het makkelijker zoeken.



We wandelen verder langs de gracht, deze afspeurend naar mandarijneenden en ja daar in verte op een stronk hout in het water zitten er een paar.

Op het vriendenbankje met mooi uitzicht op de eenden gaan we pauzeren, chocolademelk, een traktatie en koek.

Daarna benaderen we voorzichtig het water om de mandarijneenden van dichtbij te kunnen bekijken. Door een verrekijker kijken is nog een hele kunst, we helpen elkaar en zo krijgen we ze allemaal goed te zien. We tellen 11 mannetjes en 2 vrouwtjes.

Verder zijn er ook veel wilde eenden waarvan de mannetjes ook in de meerderheid zijn, meerkoeten daarvan is het geslacht voor ons niet te zien en een boereneend.



Wat is hij mooi, deze verwilderde exoot uit Oost-Azie.

Onder de indruk van zoveel eenden maken we nog een rondje door het bos, de kinderen zijn verzadigd en gaan nog op berenjacht, ook spannend maar geen beren op onze weg.



Wel eindigt deze bij het prachtige "paleis" Voorst, we zouden er wel even binnen willen kijken.....
Maar de ochtend is ten einde, er wordt op ons gewacht bij de P van de Kaardebol.

Voor iedereen fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar waarin we ook van de **zondag** gebruik willen gaan maken voor een excursie met onze jonge vogelaars.

Tot dan Ellen

