

## Excursie van 9 november 2024 naar de Gorsselse Heide,



Met recht een heilige dag op de Gorsselse Heide.

Met 7 kinderen gingen we op pad. Veel gezien en gehoord. Jammergenoeg ook gestoord door carters en een georganiseerde motor cross wedstrijd.

Toch kwamen kwetterende koolmeesjes en de roepende grote bonte specht boven het geluid uit. Voor de hele goede oren was in stiltemomenten toch het goudhaantje te horen. Groepen staartmezen hoog in de bomen en in de grijs bewolkte lucht. Ook de duiven lieten zich niet afschrikken door het lawaai.

Gelukkig zijn er altijd weer bodemdieren te vinden. De vuursalamander was ook weer van de partij. Of restanten van honingraten met karkassen van bijen. Wespendieven zijn daar dol op. Misschien zien we ze nog eens op een mooie zomerse dag.



Verlangend speurden we met onze verrekijkers het luchtruim boven de heide af. Een zwevende buizerd of een andere roofvogel zou toch heel passend zijn bij deze open heide plek.

En toen...gebeurde het , een torenvalk al biddend, op zoek naar een prooi. Vloog af en toe naar de rand van het veld; goed te zien in de top van een kale boom. Als toegift vloog hij bijna rakelings over onze hoofden een bossage in. Prachtig.

Voldaan richting startpunt; waar toch ook de langs scheurende motoren nog bewonderd moesten worden.

Tot de volgende excursie : 'struinen langs de oevers van de Berkel' op zaterdag 23 november.

Vogelgroet Anneke, mede namens Ellen

